



## Verandering van Perspectief

Advent is verwachten en uitzien naar het kind  
Nee, de waarheid is  
Dat advent alleen maar drukte en business is  
Ik geloof niet  
Dat ik deze weken tot rust kan komen  
Dat ik de weg naar binnen ga vinden  
Dat ik me kan richten op wat komt  
Het is toch zo  
Dat de tijd vliegt  
Ik weiger te geloven  
Dat iets groters dan mijzelf in deze wereld schijnt  
Dat ik met andere ogen kan kijken  
Het is toch duidelijk  
Dat God ontbreekt  
Ik kan het onmogelijk geloven  
Niets zal veranderen  
Het is toch een leugen als ik zeg:  
God komt op deze aarde

*... en nu deze tekst graag van onder  
naar boven lezen..*

